

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Ik zal altijd aan je zij staan

“Als je naar mensen kijkt met een liefdevolle houding, dan zal je jezelf vernieuwen en zal je aan kracht winnen. Wanneer je dit gaat doen en wanneer je er rekening mee houdt dat het kan, dat je dus in die vernieuwing kan komen, zal Ik altijd aan je zij staan.

Je zal het soms beginnen te merken en soms zal je het idee krijgen dat je Mij ook voelt. Het zal zo zijn dat Ik je zal zegenen, dat Ik steeds met je bezig zal zijn en op een bepaald moment krijg je het idee dat het ook werkelijk zo is. Weet dan dat je met nieuwe dingen bezig bent en dat Ik er voor jou zal zijn als je Mij nodig hebt.

Ik weet wat Ik wil en Ik weet wat Ik zeg en Ik weet wat Ik doe. Dat betekent dat je in je eigen leven ook kan weten wat je wil, dat je kan weten wat je zegt en dat je kan weten wat je doet. Het is zo dat je ook naast Mij moet kunnen komen staan. Dat vraag Ik absoluut: dat je naast Mij zou komen staan zoals Ik naast jou sta.

Dat betekent dat je in de vernieuwing gelooft en in de verandering van jezelf, dat je daar uitdrukking aan geeft en dat je het gevecht durft te leveren op deze aarde. Ga niet naar de hemel maar vraag aan de hemel dat hij naar hier komt. Vraag dat je gesteund wordt in je dagelijkse werk maar ga niet naar de andere zijde. Het is nog niet de tijd. Het is een tijd om hard te werken op deze aarde en aan deze aarde maar op de eerste plaats aan je eigen innerlijkheid, je eigen goddelijke wezen. Probeer dit te ontdekken. Probeer daarmee te leven en vraag hulp als je het niet kan. Vraag wijsheid, vraag steun, vraag liefde, vraag geduld. Vraag dingen die jij belangrijk vindt in je leven en weet dat je gesteund zal worden. Ik zegen je.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 17: ‘Kom naast Mij staan zoals Ik naast jou sta’) © Mayil.com